



† ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

Ποιμαντορική
'Εγκύλιος

ἐπί τῇ Θείᾳ Ἐνσαρκώσει

Ἐρμούπολις, 2024

ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'
Με το έλεος και τη Χάρη του Θεού
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Κύθνου, Σερίφου,
Σίφνου, Κιμώλου, Φολεγάνδρου, Δήλου, Μακρονήσου & Σικίνου

Προς
τους εορτοφόρους χριστιανούς,
τους κατοικούντας τα ευλογημένα νησιά
της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
και τους εκλεκτούς επισκέπτες μας

Χριστούγεννα, 2024

Ευλογημένα μου Πνευματικά Παιδιά,
Μέσα στο πέλαγος των αιώνων και καθώς η πορεία του αυθωπίνου γένους χαρασσόταν σπις σελίδες της ιστορίας, η προσμονή για την έλευση του Μεσσία Λυτρωτή, αποτελούσε μια αχπίδα ελπίδας σε έναν σκοτεινό κόσμο.

Θεόπνευστες προφητείες διακήρυξαν στην απορφανισμένη αυθωπότητα, όπι η προσδοκία της, για την απελευθέρωση από την τυραννία του θανάτου, θα εκπληρωνόταν.

«΄Ενα κλωνάρι θα φυτρώσει απ' τον κορμό του Ιεσσαί κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Πάνω του θ' αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση... Κατά την ημέραν εκείνη ο ευλογημένος αυτός απόγονος του Ιεσσαί, ο Μεσσίας, θα εμφανισθή ως άρχων των εθνών και τα έθνη θα στηρίξουν σε αυτόν τις ελπίδες τους...»

Το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα, που ακπινοβολεί ελπίδα, αποτύπωσε ο Ησαΐας, εκ πων μεγαλυτέρων Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έδρασε σε μία πολύ μύσκολη περίοδο για τον Ισραήλ.

Με την προφητεία αυτή, δίνει σάρκα και οστά στην αιώνια μεγάλη προσμονή. Ο αναμενόμενος Μεσσίας δὲν αποτελούσε μια ιδέα ή αφηρημένη έννοια αλλά θα ήταν πραγματικός τέλειος άνθρωπος και μάλιστα βασιλικής καταγωγής.

Θα είναι απόγονος του Δίκαιου Ιεσσαί, από την Βηθλεέμ, ο οποίος υπήρξε ο πατέρας του βασιλέως Δαυΐδ! Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, καταγράφοντας το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού αποσκοπεί ακριβώς εκεί: να καταδείξει την εκπλήρωση αυτής της προφητείας.

Ο μυήστωρ Δίκαιος Ιωσήφ, ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύθηκε ο Θεός την προστασία του παιδίου, αλλά και η ταπεινή Μαριάμ, είλκων την καταγωγή τους από τη βασιλική γενιά του Δαυΐδ.

Η Βηθλεέμ αποτελούσε την πατρογονική τους πόλη, και έτοι οδηγήθηκαν τα βήματά τους εκεί, κατά την απογραφή που διέταξε ο Αύγουστος Καίσαρας.

Θερμέλιος λίθος στο κύρυγμα και την σκέψη του Ησαΐα ήταν η εμποστοσύνη στον Θεό. Η ελευθερία του αιθρώπου, δὲν θα αποκτηθεί με στρατιωτικές συμμαχίες και πολεμικές συρράξεις, αλλά με την επιστροφή του στον Κύριο.

Η μορφή του Μεσσία που σκιαγραφούσε στις προφητείες του, ταυτίζεται με την ζωντανή ελπίδα για αποκατάσταση της ειρήνης.

Μιας ειρήνης ανώτερης, αγνής και θεόσδοτης.

Μιας ειρήνης χωρίς εγωιστικά αιθρώπινα συμφέροντα.

Μιας ειρήνης που δὲν αποκτάται με υπογραφές σε παγκόσμιες συνθήκες.

Ο διξιολογικός ύμνος πων αγγέλων, ενώπιον πων άκακων αχραυλούντων ποιμένων πλησίον του βραχώδους σπηλαίου, εκεί όπου συνετελέσθη η αρχή της σωτηρίας του αιθρώπου, διακηρύγτει τον εγκαυμισμό αυτής της Ουρανοφανούς Ειρήνης.

Στο ταραχώδης παγκόσμιο γήγενθα, όπου τα εγωιστικά κίνητρα κλιμακώνουν συνεχώς τις σκοτεινές και σκιώδεις μορφές του πολέμου, το μήνυμα του Προφήτη είναι επίκαιρο όσο ποτέ.

Οι στρατιωπικές συμμαχίες, οι συρράξεις και οι διαπραγματεύσεις, αποτελούν απλά ένα παχυύδι αυθωπίνων συμφερόντων, που είναι πολύ μακριά από την έννοια της ευαγγελιζομένης ειρήνης, που φέρνει ο νεογέννητος Θεάνθρωπος.

Ο νηπάσας απόγονος του Δαυΐδ, αποτελεί την μοναδική φωτεινή ελπίδα σε έναν αποδημούμενο σκοτεινό και πολεμοσκέπαστο κόσμο. Ο Βασιλεύς της Ειρήνης Χριστός, εγκανιάζει σήμερα έναν καινούριο κόσμο. 'Έναν κόσμο όπως τον περιγράφει στην προφητεία του ο Ησαΐας και αποπνέει ελπίδα:

« Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί, και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αυτάμα.

Το μοσχαράκι και το μικρό λιοντάρι θα βόσκουνε μαζί, και το μικρό παιδί θα τα ποιμαίνει.

Η αγελάδα κι' αρκούδα την ίδια θα χουνε βοσκή, και τα μικρά τους το ίδιο το λημέρι.

Ο λέων θα τρέφεται καθώς και το μοσχάρι με άχυρο... Κανένας δε θα προξενεί στον άλλο βλάβη ούτε κακό... Γιατί η γνώση του Κυρίου τον κόσμο θα σκεπάζει! » (Ησαΐας 11, 6-9)

Αυτή η Ειρήνη, η αναφαίρετη, η πάντα νουν υπερέχουσα ευχόμεθα να κυριαρχήσει στην ατομική και συλλογική μας ζωή, να χαρακτηρίσει τις σχέσεις ατόμων και λαών, ώστε δλοι, μονοιασμένοι και ειρηνεύοντες να βαδίσουμε στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, ψάλλοντας τον Αγγελικό Ύμνο «δόξα εν υψιστοῖς Θεώ και εν αυθρώποις ευδοκίᾳ!»

Χρόνια σας Πολλά, εύλογημένα καὶ ύγιεινά,
ἀγαπημένα μου πνευματικά παιδιά!

Με πατρική αγάπη

Τόδιας Σαράντα Β'