



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
ΤΗΛ: 22810 - 82582 / ΦΑΧ: 22810-79382
www.imsyrou.gr email: iera.mitropoli.syrou@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ.:2564

Έν Ερμουπόλει, τῆ 14ῆ Νοεμβρίου 2023
Μνήμη Φιλίππου Αποστόλου

Πρός
τούς Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τῶν κατὰ νήσους Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν εἰς ὑμᾶς τὴν Ἡμετέραν ἐπὶ τῆ Εἰσόδῳ εἰς τὴν Τεσσαρακοστὴν τῶν Χριστουγέννων Ἐγκύκλιον, τὴν ὁποίαν παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναγνώσητε εὐκρινῶς κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν τῆς προσιούσης Κυριακῆς, 19^{ης} μεσοῦντος ἤδη μηνός Νοεμβρίου.

Μετ' Εὐχῶν



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Διονύσιος Δωροθέος Β'

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
ΤΗΛ: 22810 - 82582 / ΦΑΧ: 22810-79382
www.imsyrou.gr email: iera.mitropoli.syrou@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ.:2565

Έν Ερμουπόλει, τῆ 14ῆ Νοεμβρίου 2023
Μνήμη Φιλίππου Αποστόλου

Πρός

τόν ἱερό Κλῆρο, τά Μοναστικά Τάγματα καί τόν Χριστεπώνυμο Λαό τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ Τῆ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 ἰ

Πνευματικά μας παιδιά,

Μέ τῆ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβείες τῆς Κυρίας Θεοτόκου, εἰσερχόμεθα καί ἐφέτος στήν περίοδο τῆς Σαρακοστής τῶν Χριστουγέννων, τῆ γνωστή καί ὡς Σαρανταήμερο.

Ἡ πρώτη αὐτή περίοδος πνευματικῆς ἀθλήσεως τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, μᾶς προετοιμάζει νά ἐορτάσουμε τήν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία, διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Του, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Καλούμεθα ἤδη, ἀδελφοί μου, νά προευντρεπίσουμε τή φάτνη τῆς ψυχῆς μας, μέ νηστεία τροφῶν καί παθῶν, μέ ἀληθινή μετάνοια καί εἰλικρινῆ ἐξομολόγηση, μέ τή συμμετοχή μας στό ὕψιστο καί ζωπάροχο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέ προσευχή καί περισυλλογή, ὅσο, βεβαίως, αὐτό μπορεῖ νά γίνει ἐφικτό, μέσα στά τόσα προβλήματα, οἰκονομικά, ἐπαγγελματικά, οἰκογενειακά καί προσωπικά, πού ὁ καθένας μας ἀντιμετωπίζει!

Καλούμεθα νά ὑπερβοῦμε ὅλα αὐτά, νά ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ μαζί μέ τό Χριστό, καί νά Τόν ἀκολουθήσουμε πιστά μέχρι το Γολγοθᾶ καί τήν Ανάσταση, τήν Ανάληψη καί τήν Πεντηκοστή, σέ μιά πορεία μαρτυρίου καί μαρτυρίας τῆς πίστεώς μας καί ἐπιβεβαίωση τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδος μας!

Καλούμεθα, ταυτόχρονα, καί σέ μιά πορεία συνάντησης μέ το Θεό στό πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου μας!

Διότι, μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου, ὁ διπλανός μας ἔγινε ἀδελφός μας, εἰκόνα ἔμφυχη τοῦ Θεοῦ!

Ἄς τόν ἀποδεχθοῦμε ὅπως εἶναι, ἄς τοῦ ἀπλώσουμε τό χέρι μας χωρίς ἐπιφυλάξεις, ἄς τόν ἀγκαλιάσουμε χωρίς ἰδιοτέλεια, ἄς τοῦ συμπαρασταθοῦμε χωρίς ὑστεροβουλία, ἄς τόν ἀγαπήσουμε ἀπροκατάληπτα καί εἰλικρινά καί ἄς τοῦ συγχωρήσουμε κάθε ἀτέλεια καί ἀστοχία....

Ἀδελφοί μου,

Πολλοί δρόμοι ὁδηγοῦν στά Χριστούγεννα...

Ἄλλοι μέσα ἀπό στολισμένες βιτρίνες καί ὀλόφωτους δρόμους....

Ἄλλοι μέσα ἀπό τήν ὑπερκατανάλωση δώρων, τροφῶν καί ποτῶν...

Ἄλλοι, μέσα ἀπό τό ἡμίφως τῶν θαλάμων νοσηλείας...

Ἄλλοι, ὑπό τήν ἀπειλή τῆς οικονομικῆς ἀνέχειας καί τῆς ἀνεργίας....

Δέν ὁδηγοῦν, ὅμως, ὅλοι στά ἀληθινά Χριστούγεννα, δέν τερματίζουν ὅλοι στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ....

Πολλοί καταλήγουν στίς ἐρήμους τῆς μοναξιᾶς, τῆς ἀλλοτριώσης καί τῆς ἀπελπισίας!

Γιά τά ἀληθινά Χριστούγεννα, ἕνας καί μόνο δρόμος ὑπάρχει:

Ὁ δρόμος τῆς πίστεως πρὸς το Θεό καί τῆς ἀγάπης πρὸς το συνάνθρωπο!

Μέ τήν πίστη θά σταθοῦμε ὡς βράχοι ἀκλόνητοι στήν ἐπέλαση τῆς οικονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί ἀξιακῆς κρίσης, πού ὑποσκάπτει τά θεμέλια τῆς ὑπαρξῆς μας καί ἀπειλεῖ τήν ἐθνική καί θρησκευτική μας ὑπόσταση!

Μέ τήν ἀγάπη, θά μπορέσουμε ὅλοι μαζί, ἐνωμένοι νά ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία καί νά ἀγωνιστοῦμε γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, μέ τή δύναμη, πού μᾶς προσφέρει ἡ βεβαιότητα ὅτι «δι' ἡμᾶς ἐγεννήθη ὁ πρό αἰώνων Θεός»!

Μετὰ παπικῶν ἔχρη



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Διὲς Δουε' Βε'

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'