



ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΥΡΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ. ΠΑΣΧΑ 2022



ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'

Μὲ τὴ Χάρη καὶ τὸ Ἐλεος τοῦ Θεοῦ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Κύθνου,
Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου, Φολεγάνδρου, Δήλου & Σικίνου

Πρόσ

τοὺς εύσεβεῖς Χριστιανούς, τοὺς παροικοῦντες στὰ εὐλογημένα
νησιὰ τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοὺς ἀγαπητούς μας
ἐπισκέπτες τους

Ἐρμούπολη, Πάσχα 2022

Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, κάτοικοι τῶν ἥλιοφώτιστων καὶ
θαλασσόλουστων νησιῶν μας,

ἀγαπητοὶ μου ἐπισκέπτες, ὅσοι τὰ ἐπιλέξατε, γιὰ νὰ ἑορτάσετε
μαζί μας τίς Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἔβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα,
τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας!

Ἡ νύχτα αὐτή, ἡ Ἀναστάσιμη καὶ φωτεινή, ἔρχεται ως ὄλοκλήρωση
καὶ τελείωση μιᾶς ἄλλης νύχτας, τῆς Χριστογεννιάτικης Ἅγιας
Νύχτας... Τότε, ὁ Κύριος ὡς ἀδύναμο βρέφος, εἰσήρχετο στὴ φάτνη καὶ
ξεποῦσε ἔνας Παγκόσμιος Πόλεμος, ὁ πόλεμος τοῦ καλοῦ ἐνάντια
στὸ κακό!

Ἀπόψε, ὡς παντοδύναμος Θεὸς καὶ τέλειος ἀνθρωπος, ἔξερχεται
ἀπὸ τὸν Τάφο, Νικητὴς τοῦ Παγκοσμίου αὐτοῦ πνευματικοῦ Πολέμου!

Τότε, τὸν περιέβαλε ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας Μητέρας Του, ἡ
προσκύνηση τῶν ποιμένων, ἡ θαλπωρὴ τῶν ζώων καὶ Τὸν ἀπειλοῦσε
ὁ Ἡρώδης, ποὺ ζητοῦσε τὴν ψυχή Του!

Ἀπόψε, Τὸν περιβάλλει τὸ Φῶς τῆς Θεότητος, ποὺ διεσκόρπισε τοὺς
ἔχθρούς Του καὶ κατατρόπωσε τὸ θάνατο σὲ ὅλες τίς μορφές του!

Καὶ τότε καὶ ἀπόψε, ἀγγελικὲς δυνάμεις δοξάζουν καὶ ὑμνοῦν τὴν
ἀπειρονή πρὸς τοὺς ἀνθρώπους συγκατάβαση τοῦ ἐν ὑψίστοις Θεοῦ!

Καὶ τότε καὶ ἀπόψε, μιὰ λέξη εἶναι τὸ σύνθημα, ἡ σφραγίδα, τὸ
ὅραμα καὶ ταυτόχρονα ἡ ἐλπίδα:

ΕΙΡΗΝΗ!

«Ἐπὶ γῆς εἰρήνη!»

Αντιλάλησαν οἱ λόφοι καὶ οἱ ἀγροὶ τῆς Βηθλεέμ,
ἀπὸ τὰ ἀγγελικὰ χείλη!

«Εἰρήνη ὑμῖν!»

Εἶναι ἡ πρώτη λέξη, ὁ πρῶτος χαιρετισμὸς καὶ συνάμα
προτροπή, ποὺ ἀκουσαν οἱ Μαθητὲς ἀπὸ

τοῦ Ἀναστημένου Διδασκάλου τους τὰ χείλη,
ποὺ ἀπλώθηκε στὸν ἐκκλησιαστικὸν χρόνο, ἐντάχθηκε
στὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἔγινε «εἰρήνη πᾶσι». Εἰρήνη!

Ἡ ἀτίμητη εὐλογία καὶ ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ Ἀναστημένου
Κυρίου μᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν κτίσην, «τὸ γλυκὺ καὶ
πρᾶγμα καὶ ὄνομα», κατὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο!

Εἰρήνη σὲ ὅλους, μᾶς προσφέρει καὶ ἀπόψε μὲ τὴν Ἀνάστασήν Τοῦ ὁ
Μέγας Εἰρηνοδότης καὶ Εἰρηνοποιὸς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὄποιος
εἰρηνοποίησε «διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι' αὐτοῦ εἴτε τὰ
ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», συμφιλίωσε, δηλαδή, τὰ πάντα,
τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐρανια, (Κολ. 1,20), καὶ κυρίως, μᾶς συμφιλίωσε
μὲ τὸν Θεόν καὶ Πατέρα μας.

Ἡ Εἰρήνη, ὅμως, δὲν εἶναι κάτι μαγικό, δὲν ἐπέρχεται στὴ ζωὴ μας
αὐτόματα, μὲ εὐχολόγια, ἀνώδυνες καὶ ἀνέξοδες ἐπικλήσεις καὶ
ἐκδηλώσεις...

Εἶναι μιὰ δυναμικὴ στάση ζωῆς, ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς, μιὰ
πορεία ὑπέρβασης ἀτομικῶν καὶ συλλογικῶν λαθῶν καὶ ἀμαρτιῶν,
φωτισμένη ἀπὸ τῆς Ἀναστάσεως τὸ Φῶς!

Ο πόλεμος στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ κάθε πόλεμος, δὲν ἀποτελεῖ
διάψευση τοῦ Ἀγγελικοῦ "Τμνου καὶ τοῦ Ἀναστάσιμου τοῦ Κυρίου
χαιρετισμοῦ, ἀλλ' ἐπιβεβαίωση τῆς ἀμαρτίας, τῆς ἀποτυχίας μας,
δηλαδή, νὰ εἰρηνεύσουμε μὲ τοὺς ἄλλους, οἱ ὅποιοι δὲν εἶναι ή
κόλασή μας, ἀλλὰ ἀδελφοί μας, ὅμόπιστοι, μάλιστα, ἀδελφοί μας,
δημιουργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ζωντανὲς εἰκόνες Του, τίς
όποιες ἀμαυρώνουμε μὲ μίση, ἐχθρότητες, ἀντιπαλότητες, προκα-
ταλήψεις καὶ συμφέροντα ...

Ἄδελφοί μου,

Τὸ Ἅγιο Πάσχα εἶναι γιορτὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς εἰρήνης, γιορτὴ τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδας ὅτι ή ζωὴ μπορεῖ νὰ νικήσει τὸν θάνατο, ή
εἰρήνη τὸν πόλεμο.

Φωτολαμπεὶς ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο φῶς τοῦ Πάσχα, μέσα ἀπὸ τὴν
Θεϊκὴ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν εἰρήνην καὶ μὲ τὴν αἰώνια
χαρὰ τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἀποστόλων, μποροῦμε καὶ ἐμεῖς
νὰ ἐπιχειρήσουμε τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν προβληματικὴν πολυπλο-
κότητα τῆς συγχρόνου ζωῆς πρὸς τὴν χώρα τῆς χαρισματικῆς
ἐλευθερίας τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ ἀντιτάσσεται στὴν ἀμαρτία,
συντρίβει τὸν θάνατο καὶ ὁδηγεῖ τελικὰ στὴ θέωση τοῦ

ἀνθρώπου ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ὁπως τότε ὁ Ἰησοῦς
«ῆλθεν εἰς τὸ μέσον» τῶν μαθητῶν Του καὶ τοὺς

ἀπηύθυνε τὸ «εἰρήνη ύμῖν», ἔτσι καὶ

σήμερα ό ἀναστὰς Κύριος ἔρχεται
κοντά μας, ἀπευθύνοντας καὶ σ' ἐμᾶς, στὰ
ἀντιμαχόμενα Ὁρθόδοξα Κράτη, στὸν κόσμο ὄλοκληρο, τὸ
«εἰρήνη ὑμῖν» τὸ «εἰρήνη πᾶσι!»

Στὶς βομβαρδισμένες πόλεις, στὸν πόνο τῶν τραυματιῶν, στὰ
δάκρυα τῶν μικρῶν παιδιῶν, στὴν ἀγωνία των προσφύγων, στὴν
όδύνη τῶν νεκρῶν καὶ τὸ φόβο γιὰ τὸ αὔριο, ἔρχεται ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν
νεκρῶν Κύριος, νὰ μᾶς προσφέρει τὴ δικῆ Του εἰρήνη καὶ νὰ μᾶς
προτρέψει νὰ μὴ ταράζεται ἡ καρδιά μας καὶ νὰ μὴ δειλιάζει!

Σὲ ἔνα κόσμο, ποὺ σπαράζεται ἀπὸ βίᾳ, τρομοκρατίᾳ, ταραχές,
φρικτοὺς πολέμους, ἀποτρόπαια ἐγκλήματα, οἰκονομικὴ κρίση καὶ
ἀνασφάλεια, ἀναδύεται ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ Τάφου ὁ νικητής τοῦ
Θανάτου, γιὰ νὰ μᾶς καλέσει νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε, ἔστω καὶ τὴν
Ὕστατη στιγμή!

Νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὴν εἰρήνη, ποὺ μᾶς χάρισε ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή
Τοῦ, νὰ εἰρηνεύσουμε μέ το Θεὸ Πατέρα μας καὶ τὸν Ἀνθρώπο
Ἀδελφό μας, νὰ γίνουμε πλέον φιρεῖς ἐνὸς ἄλλου «ἰοῦ», τοῦ «ἰοῦ»
τῆς εἰρήνης, καὶ νὰ τὸν μεταδώσουμε σὲ ὅλο τὸν κόσμο!

Νὰ δίνουμε κάθε ήμέρα, μὲ τὴν διαγωγή μας καὶ μὲ τὸν βίο μας,
τὴν μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ὅποιας τὸ ἄκτιστο καὶ ἀνέσπερο
φῶς ἃς εἶναι πάντα μὲ ὅλους μας ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς
Πατρίδος μας καὶ τοῦ κόσμου ὄλοκληρου.

Νὰ παρακαλέσουμε, τέλος, μαζὶ μὲ τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, τὶς
Μυροφόρες, ποὺ πρῶτες εἶδαν τὸν Ἀναστημένο Κύριο:

«Ω, ἐσεῖς, Μαγδαληνή, Σαλώμη, καὶ ὦ Μαρία!

Ἄπ' τὴ δική σας τὴν ἀφάνταστη εὐτυχία δῶστε τῆς γῆς, κάθε ψυχῆς,
καὶ κάθε ἀνθρώπου, κάθε λαοῦ, κάθε πατρίδας, κάθε τόπου!»

«Αὕτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἀγιάσαι ὑμᾶς ὄλοτελεῖς, καὶ
ὄλοκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη!»

(Α Θεσ. 5,23)

Χριστὸς Ἀνέστη!

Εὐλογημένο, εἰρηνικὸ καὶ ὑγιεινὸ Πάσχα!

Το Συργχετής